

Anteckningar om "Tinderedssläkten"

1. Bengt Johan Andersson, Bredvassa, Loftahammar, född 1801, död 1856  
 g. m. Anna-Lisa ?  
 Son Anders Johan, bonde i Grundemar, Loftahammar  
 " Nils, handlande i Bredvassa " (släktnamnet Didong)  
 " Carl Viktor, snickarmästare i " " "  
 " Gustav, trädgårdsmästare i Mogata Ögl. " "  
 " Lars August, bonde i Bredvassa (fästernegården)  
 Dotter Sofia.  
 " Maria.  
 6 syskon hade avlidit före 3 års ålder
2. Lars August Bengtsson i Bredvassa, född 1834, död 1913  
 g. m. Maria Kristina Persdotter Lindblad från Askedal, Loftah, född 1837, d. 1906  
 Son Hjalmar August, arrendator i Tindered, V. Ed.  
 " Patrik, " " Bredvassa, trädgårdsmästare m.m.  
 Dotter Lotten g. m. prosten Carl August Högländer, Vimmerby  
 " Gärda g. m. godsägaren Gustav Larsson, Hällerö, V. Ed.
3. Hjalmar August Larsson, 1864, död 1941, arrenderade först Askerum i Loftah.  
 1893 övertog han på arrende Tindered i V. Ed. Arrendet övertogs sedan av  
 äldste sonen Harald, som år 1950 fortfarande innehade den. Vid överlåtandet  
 av arrendet köpte Hjalmar A. Larsson en tomt i närheten av Hälgenäs, där han  
 lät uppföra en villa, Granliden, som efter hans död inköptes av dottern  
 Ellen.  
 Hjalmar A. Larsson var gift med Hulda Andersson från Sladö i Loftah.  
 Hennes fader ägde där en liten gård - "ätting" på ön. Hon var född 1856,  
 död 1947.  
 Son Harald, arrendator i Tindered, V. Ed. *(dödd 1952 ägare av gårdens*  
 " Seth, kriminalöverkonstapel i Göteb. senare passkontrollör  
 vid Torslanda flygfält.  
 " Göte, folkskollärare i Regna socken, Ögl.  
 " Josef, död i spanska sjukan 1918  
 Dotter Fanny, g. m. lantbr Ludvig Eriksson, Hockenstad, V. Ed  
 " Svea, g. m. kyrkoherde David Glimborg, S:t Johanne, Norrk.  
 " Bärta, g. m. lantbr John Johnsson, Skramstad gård, Gamleby  
 " Karin, diakonissa fr. Ersta, l:e barnavårdsinspektr, Stockholm  
 " Ellen, g. m. f. stationsmästaren Otto Arrhenius, Granliden, V Ed  
 " Edith poststationsförest. vid Edsbruk, V. Ed *gift 1957 med*  
*Linus Karlsson, arrendator i Ersta socken, Edsbruk*



4. Lars Göte Fabian Hjalmanson, född 20/1 1892 i Askerum, Loftah, folkskolläraryxamen i Linköping 1916, vikarierande lärare vid Björke folkskola, Regna förs. Ögl. höstterminen samma år samt ordinarie lärare därstädes från 1/1 1917.  
g. m. Anna <sup>Katavina</sup> Kristina Elisabeth ( Anna-Lisa ) Andersson från Gåsinge församling, Söd född 10/4 1898.

Dotter Kerstin, född 25/10 1922, g. m. kommunalkamrer Karl Erik Månsson, Gamleby.

Son Lars-Olof, född 4/7 1925, realexamen i Finspång 1942, fast anställn. vid Lv 2, Linköping under 3 år, ingenjörsexamen i Norrköping 1949 och sedan 15/6 samma år anställd vid Svenska litografiska tryckeriet i Norrköping.  
g. m. Ulla Ekström, Finspång, skild 1949  
g. m. Ulla Johnsson, Karlshamn



Övriga anteckningar om släkten

Bengt Johan Andersson Bredvassa ( stamlinjen 1 ) ägde en av de 10 gårdarna som Bredvassa då bestod av. Han hade 2 bröder: Nils och Carl. Nils blev enligt uppgift skogvaktare i Östergötland - närmare ortsangivning ej känd. Carl valde den militära banan och slutade som kapten vid Upplands regemente. Han antog släktnamnet Didong, ett namn som även antogs av 3 av Bengt Johan A. söner, nämligen Nils, Karl och Gustav. De båda andra sönerna Anders Johan och Lars August togo släktnamnet Bengtsson efter faderns förnamn Bengt. Huruvida Bengt Johan Andersson ~~hgt~~ ärvt sin gård eller förvärvat den genom köp är ej känt.

(stamlinjen 2)/

Lars August Bengtsson, som övertog fädernegården, torde efter tidens mått varit en ganska duktig bonde. Han ökade gårdens areal genom köp av andra delar, så att den under hans tid fick sin nuvarande storlek. Han kostade på äldste sonen en kurs vid Norra Vi lantmannaskola, en synnerligen ovanlig "utsvävning" av en småbonde den tiden åtminstone i dessa trakter. Lars August var godmodig och skämtsam och gällde för att vara "trevlig farbror" för barn någonting som åtminstone vi äldre barnbarn ha minne av. Till Lars August mindre vackra sidor kan nämnas, att han tog gärna ett glas, ja, ofta ett för mycket. Detta var dock en begivenhet som han delade med de flesta andra ~~barn~~ den tiden. Han torde också ibland ha hållit sig till andra kvinnor. Där-om vittnar att de båda makarna ligga var för sig på Loftahammars kyrkogård, på uttrycklig önskan av maken, som förklarar att hon på inga villkor ville ligga sida vid sida med en sådan.....

Lars August var gift med Maria Kristina Persdotter Lindblad. Hon synes ha varit en duktig och "styrande" husmor, som höll ordning och reda i hemmet. Barnen minnas henne som en som kunde brusa upp när något kom i olag. Som regel gick det över lika hastigt som det kommit. Det som oftast satte hennes sinne i brand var ju makens felsteg, kärleken till honom ~~till honom~~ torde ha helt slocknat och efterträtts av ett bittert förakt. För barnen var hon in i det sista en god och omtänksam mor. Barn: Lotten, Hjalmar, Gärda, Patrik

Dottern Lotten, född 1871, död 1949, gifte sig med pastor ( hjälppräst ) Carl August Höglander, som en tid tjänstgjorde i Loftahammar hos dåvarande prostén Bänge. Höglander erhöll senare kyrkoherdebefattningen i Vimmerby, där han också blir kontraktsprost. Sista åren tillbringade de båda makarna hos dottern Mia, som ägde en villa i Loftahammar. Höglander var vid sin död 92 år gammal.

Barn: Gärda, Mia, Patrik



1920 flyttade Patrik till V-vik, där han i många år arbetade på ett varv. Han gifte sig 1905 med Adele Andersson från ALEGRO i Loftah. Med henne hade han 2 barn: Eva och Mia. Båda barnen har haft lungtuberkulos. Eva dog på Målilla sanatorium. Mia lever fortfarande, är gift och har 2 barn. Maken är vårdare på S:t Gertruds sjukhus i V-vik. Patrik, som sedan flera år tillbaka är änklings, bor hos dottern. 1950 var han fortfarande vid god vigör.

Hjalmar August Larsson (se stamlinje 3) genomgick Norra Vi lantmannaskola. Han gifte sig tidigt och blev först arrendator i Askerum, Loftah. 1893 övertog han gården Tindered, V. Ed på arrende. Någon gång på 1930-talet <sup>23</sup> överlämnade han arrendet till sonen Harald, som ännu så sent som 1950 brukade den. Hjalmar A. Larsson var en god men också duktig karl. Han tänkte klart och man lyssnade gärna till hans synpunkter. Att man förstod uppskatta honom visar de många uppdrag han under tidernas lopp uppbar. Han blev skolrådsledamot, kyrkvärd, sparbankskassör, överförmyndare, nämndeman. Ofta blev han kallad att förrätta syner. Man visste att han var att lita på, att han aldrig tog anseende till person utan föreslog och dömde ut vad han ansåg vara rätt och skäligt.... Då han mottog gården Tindered på arrende var ~~marken~~ <sup>jorden</sup> i mycket dålig kultur. De görgående arrendatorerna hade huvudsakligen satt sin lit till strömmingsfisket i den närbelägna havsviken Syrsan. Matjordslagret var tunt, ordentliga diken saknades. Skördarna blevo också första åren klena. Genom succesiv djupplöjning och dränering ökades avkastningen. Det goda arbetet fortsattes av äldste och yngste sonen - de hade båda genomgått lantbruksskolor - och numera kan gårdens jordbruk betraktas som ett av de bästa inom länet. ----- Då Hjalmar August Larsson började sin bana som bonde hade han skuld på nästan hela sitt lösöre. De dåliga skördarna i början gav ej mycket över för avbetalning. Barnaskaran ökades också under årens lopp till ej mindre än 10. Det blev egentligen i och med de höga priserna på jordbruksprodukter under första världskriget som han blev fri från skulderna och kunde börja att ~~lägga~~ <sup>lägga</sup> av något. Trots knappheten bekostade han under åren studierna för 2 av barnen fram till folkskollärarex. 2 av sönerna fingo genomgå lantbruksskolor. De av barnen som önskade komma ut fingo sin önskan uppfylld även om deras arbetskraft behövts hemma på gården. Mången annan bonde kanske hellre satt in pengarna på banken än att använda dem för barnens utbildning, men Hjalmar A. Larsson var klok och förutseende nog att förstå en utbildning för ett yrke är ett värdefullare arv för barnen än några 1000 mer på banken. Ända in på sista tiden skötte Hjalmar A. L. sina uppdrag med glädje och stor omsorg. Tiden han fick över använde han till att göra sin tomt till en mönsteranläggning.

Makan Hulda Andersson från Sladö var av synnerligen gott virke. Att vara en utmärkt mor för 10 barn och att dessutom under ett 40-tal år utan någon dags semester eller vila förestå ett stort bondebushåll med



Lotten och Carl August Höglanders efterkommande

Gärda, äldsta dotter, gifte sig med en kusin Carl Höglander, som senare blev poststationsföreståndare vid Kosta, Småland. Han dog 1943 och efterlämnade 2 söner, Sven och Karl Gustav. Sven har efterträtt fadern som poststationsförest. vid Kosta. Karl Gustav arbetar vid Kosta glasbruk.

Mia, näst äldsta dottern, gifte sig med en sjökaptan, Johan Hansson, död 1926 52 år gammal. De hade en enda dotter, Anne-Marie, som gifte sig med Göte Dahlén, V-vik. Overtog sedan en affär i Loftahammar. Maken synes ha varit för godtrogen och hjälpsam, skrev på borgen m.m., varför familjen kommit på obestånd.

Martin, äldste sonen, tog realen, men lusten till sjön drev honom ut i världen. Han kom över till Amerikas västkust, och där seglade han under många år dels som vanlig sjöman dels som styrman. Någon styrmansexamen tog han dock aldrig. Martin var en glad och livad lax, som tog dagen som den kom. Huvudsaken var att det rörde sig, ständigt på jakt efter äventyr. Han dog 1940 i Californien.

Josef, näst äldste sonen var begåvad, avlade vid 17 års ålder studentexamen i 1913. Kom sedan som volontär till Karlsborg där han emellertid insjuknade i blindtarmsinflammation, som ändade hans liv.

Ester och Bärta dogo båda vid omkring 2 år s ålder.